

Kerkwijzer

INFORMATIEBLAD VAN DE HH. JACOBUS EN JOHANNESPAROCHIE
BORNE EN HERTME



miva®

Zomereditie

Bedevaart Kevelaer

Maria -
Tenhemelopneming

Informatieavond -
pastoraal beleidsplan

JAARGANG 12
UITGAVE : 06
ZATERDAG 20 JULI T/M VRIJDAG 6 SEPTEMBER 2024

COLOFON

PAROCHIE HH. JACOBUS EN JOHANNES

Pastoraal team:

Pastoor J.A.C. Jansen

Tel: 06-46 90 72 33

Wekelijkse vrije dag

Drs. mw. A. Zoet

Tel: 06-27 12 46 95

Wekelijkse vrije dag

priester

j.jansen@rktwentezuid.nl

maandag

pastoraalwerker

annettezoet@gmail.com

vrijdag

James Keuben

kandidaat priester

j.keuben@rktwentezuid.nl

Pastor C. Pikkemaat

parochievicaris

c.pikkemaat@rktwentezuid.nl

Vertrouwenspersoon

Mw. Magrit de Graaf

Tel: 06-51-74 13 00

vertrouwenspersoon@rktwentezuid.nl

Parochiebestuur

Pastoor Jurgen Jansen

Functie vacant

Huub Verdonschot

Fons Simons

Johan Kleissen

Frank Mars

j.jansen@hhjj.nl

vicevoorzitter@hhjj.nl

secretaris@hhjj.nl

penningmeester@hhjj.nl

johan.kleissen@hhjj.nl

vastgoed@hhjj.nl

Redactieteam Kerkwijzer

Pastoraalteam HHJJ parochie, Stephanie Jansen-Kosterink,
Hanneke Verdonschot, Charles Liedenbaum, Laurens van Urk,
Jos Verheul en Timo Vlaskamp.

Redactieadres

E-mail:

Stationsstraat 1a, 7622 LW Borne

kerkwijzer@hhjj.nl

Verschijningsdatum:

Volgende Kerkwijzer:

Sluitingsdatum kopij:

zaterdag 7 sept. t/m vrijdag 18 okt.

dinsdag 27 augustus vóór 12 uur

Vanuit het parochiebestuur

Als u deze Kerkwijzer ontvangt is de vakantietijd aangebroken.



In deze periode neemt de samenleving en dus ook de kerk (wij maken tot slot van rekening deel uit van deze samenleving) gas terug. Achter de schermen wordt er echter (op een aangepast tempo) doorgewerkt aan diverse ontwikkelingen binnen onze parochie. Zo lopen de voorbereidingen voor het samengaan van de parochie OLV Onbevlekt

Ontvangen Zenderen met onze parochie HH. Jacobus en Johannes op diverse niveaus door.

Nieuwe website

Dat samengaan geldt ook voor de websites van de drie samenwerkende parochies De Goede Herder, Heilige Geest en HH. Jacobus en Johannes. Na de zomer (precieze datum is nog niet bekend) zal er een nieuwe website met de voorlopige werknaam www.dedrieeenheid.nl gepresenteerd worden.

Een werkgroep communicatie samengesteld uit leden van de drie parochies heeft deze website voorbereid.

De afzonderlijke websites zullen voorlopig nog blijven bestaan. Het streven is om informatie uit het pastorale team, parochies en de diverse werkgroepen op de nieuwe website bij elkaar te brengen.

Achter de website zit een database die het makkelijker maakt om informatie voor de nieuwsbrieven voor alle drie parochies met 12 locaties te delen en samen te stellen.

Wat interessant is voor Borne kan ook interessant zijn voor Hengelo, Goor of bijvoorbeeld St. Isidorushoeve, om maar eens een paar plaatsen te noemen. Op deze manier kunnen we elkaar inspireren en motiveren.



Pastoraal beleidsplan

Onze drie parochies delen al het pastorale team. De afgelopen maanden hebben zij een pastoraal beleidsplan uitgewerkt wat op dinsdag 18 september in Stefans-Hof gepresenteerd zal worden aan alle parochianen van de drie parochies. U hebt in de vorige Kerkwijzer hierover al kunnen lezen en bent van harte uitgenodigd voor deze avond.

In september zal er voor alle parochianen van de drie parochies een Alpha cursus opgestart worden. Meer informatie hierover vindt u verderop in deze Kerkwijzer. De gezamenlijke gezinszondagen zullen in november van start gaan in de St. Stephanuskerk en in de Stefans-Hof.

Zo heeft u alweer een kleine vooruitblik gekregen van wat er voor het komende najaar op stapel staat.

Na de vakantie hopen wij u te ontmoeten bij de jaarlijkse parochieviering bij de start van het nieuwe seizoen, op zondag 8 september om 9.30 uur bij de Mariakapel op de Koppelsbrink.

Maar voor het zover is gaan we hopelijk nog genieten van een mooie zomerperiode.

Namens het parochiebestuur wil ik u dan ook een hele fijne en onbezorgde vakantietijd toewensen.

Huub Verdonschot
Secretaris parochie HH. Jacobus en Johannes

Van uw pastores

In een mooie en plechtige viering op 1 juni werd onze collega James Keuben in de St. Catharinakathedraal in Utrecht

door Kardinaal Eijk tot diaken gewijd. Op 9 juni was er een feestelijke eucharistieviering in de

Lambertusbasiliek waarin James voor het eerst in onze parochies als diaken assisteerde en ook de overweging verzorgde. Wij feliciteren onze collega van harte en wensen hem veel inspiratie in zijn pastorale werk en op de weg naar zijn priesterwijding.



Op zondag 26 mei en 2 juni hebben tijdens feestelijke eucharistievieringen 41 kinderen uit onze parochies hun eerste Heilige Communie ontvangen. Mooi was, dat de kinderen ook geld of cadeautjes hadden ingezameld voor een goed doel. Met een groep geïnteresseerde parochianen hebben we ons verdiept in het boek "Als God renoveert" van Father James Mallon. Hij herinnert ons eraan, dat we als christenen allemaal leerlingen van Jezus zijn en dat we als gedoopten op weg gezonden zijn om het evangelie te verkondigen. Wat dat betekent voor onszelf en voor onze geloofsgemeenschappen, daarover gingen we met elkaar in gesprek. Het was zinvol en inspirerend om daarover met elkaar in gesprek te zijn.

Samen met vrijwilligers zijn we druk bezig met nieuwe initiatieven voor het komende werkjaar: zo willen we beginnen met een Alphacursus en zal op 3 november de eerste Familiezondag zijn voor ouders en kinderen.

Ook willen we in het najaar met u in gesprek over het pastoraal beleid voor de komende jaren. Daarvoor krijgt u nog een uitnodiging.

Een hartelijke groet en God zegene u,

Pastoor Jurgen Jansen, Pastor Casper Pikkemaat,
Diaken James Keuben, Pastoraal werker Annet Zoet.

Informatieavond pastoraal beleidsplan

Het pastoraal team heeft de afgelopen periode haar pastoraal beleid met de parochiebesturen, locatieraden en pastoraatsgroepen van de geloofsgemeenschappen gedeeld. Het pastoraal beleidsplan bevat enkele 'kieselstenen' voor de toekomst.



We willen u graag deelgenoot van maken van onze inzichten en ambities. Het gaat om het pastoraal beleid voor de toekomst waarin een beeld zal worden geschetst waarin we als kerk 'familie' zijn. Een parochie die vanuit een bezielend geloof met een open houding in de samenleving staat.

Als pastoraal team zien wij die toekomst met vertrouwen tegemoet. Het vraagt wellicht om aanpassingen, het maken van nieuwe keuzes, een andere focus. Maar de vaste waarden en vormen van ons geloof blijven onze uitgangspunten. Wij hopen op uw en jouw aanwezigheid.

Wanneer : woensdag 18 september om 19.30 uur

Waar : in de Stefans-Hof in Borne (Grotestraat 207)

Om u hartelijk te ontvangen, willen u vragen om je via het volgende mailadres op te geven: contact@pastoraalteam.nl

Vorbereiding op de Eerste Heilige Communie en heilig Vormsel



Op zondag 3 november zal de eerste Familiezondag gehouden worden in Borne, voor kinderen van 4 t/m 15 jaar en hun ouders uit onze parochies. Elke eerste zondag van de maand zal er een Familiezondag zijn met catechese voor kinderen, jongeren en ouders en vieren we daarna samen de eucharistie. Elders in dit parochieblad leest u er meer over.

Ook de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie zal plaatsvinden tijdens de Familiezondagen.

Vanaf 3 november beginnen de kinderen aan de voorbereiding daarop. In mei of juni 2025 kunnen zij dan hun Eerste Heilige Communie doen.

Na de zomervakantie start de werving en kunt u uw kind opgeven daarvoor.

Kinderen die het sacrament van het heilig Vormsel willen ontvangen, en volgend schooljaar in groep 8 of hoger zitten, kunnen worden opgegeven voor het H. Vormsel. De Vormselviering is op zondag 24 november om 11.00 in de Lambertusbasiliek in Hengelo.

Opgave bij het secretariaat: secretariaat@pastoraalteam.nl.

In 2025 gaat ook de voorbereiding op het H. Vormsel deel uitmaken van de Familiezondagen.

Kinderen die in het schooljaar 2025-2026 in groep 8 of hoger zitten, starten in september 2025 met de voorbereiding tijdens de Familiezondagen. In het voorjaar van 2026 ontvangen zij dan het sacrament van het H. Vormsel.

Wij hopen, dat veel kinderen en ouders gaan meedoen met de Familiezondagen!

Pastoor Jurgen Jansen, Pastor Casper Pikkemaat,
Diaken James Keuben, Pastoraal werker Annet Zoet.

Ons zijn voorgedaan



Donderdag 13 juni overleed op 89-jarige leeftijd, Antonius Hendrikus (Henk) Braakhuis, Oonksweg 10. De avondwake vond plaats op donderdag 20 juni in de St. Stephanuskerk waarna de volgende dag de uitvaartviering volgde met aansluitend de begrafenisplechtigheid in het Gedenkpark in Borne.

Vrijdag 5 juli overleed op 96-jarige leeftijd, Anna Aleida Theresia (Annie) Lansink Rotgerink-Bekhuis, De Schoener 15. De afscheidsviering vond plaats op woensdagavond 10 juli in de St. Stephanuskerk waarna de volgende dag de begrafenisplechtigheid volgde in het Gedenkpark in Borne.

Misintenties

MISINTENTIES 20 - 27 juli

St. Stephanus Borne

Zondag 20/21 juli

Annie Lansink Rotgerink-Bekhuis, Truus Kuipers, Arnold Weda, Wim en Gerrit Konink, Bonnie Leushuis, Laurens Steenwelle, Hennie Egberink, Truus Geelen-Weusthof, Gerard Lammertink, Jan Hassels Mönning, Thea Schoenmaker-Mulder, Henk Braakhuis, uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 60-jarig huwelijksjubileum.

Nagekomen: 16 juni: uit dankbaarheid, 30 juni:

Marijke van Munster-Kemna, Gerard Kemna.

Jaargedachtenis: Gerrit Konink, Frans Kroeze, Bernard en Mia Reesink-Rotering, Truus Ensink-Stopel.

MISINTENTIES 27 juli – 03 augustus

H. Stephanus Hertme

Zondag 28 juli

Corrie Schildkamp-Hofman, Jan Blenke Veels, Bernard Veldhof, ouders Broekhuis-Klink, Ine Schabbink-Schroten, Ben Spekschate.

St. Stephanus Borne

Zondag 27/28 juli

Annie Lansink Rotgerink-Bekhuis, Truus Kuipers, familie Kroeze, Benny Simonetti, Jan Hassels Mönning, Thea Schoenmaker-Mulder, Henk Braakhuis.

Jaargedachtenis: Jan Manenschijn, familie Knoef-Immerman, Jo Gervink.

MISINTENTIES 03 – 10 augustus

St. Stephanus Borne

Zondag 03/04 augustus

Truus Kuipers, Rudy Strikker, Annie Spekschate-Annink, Jan Hassels Mönning, Thea Schoenmaker-Mulder, Henk Braakhuis, Annie Lansink Rotgerink-Bekhuis.

Jaargedachtenis: Ingrid van Uhm, Gerrit Morskate, Henriette Meulenbelt-Arends.

MISINTENTIES 10 – 17 augustus

H. Stephanus Hertme

Zaterdag 10 augustus

Corrie Schildkamp-Hofman, Jan Blenke Veels, Bert Monnink, Ben Spekschate, Gerard Blenke (namens het herenkoor), Ben Kole.

St. Stephanus Borne

Zondag 10/11 augustus

Albertus en Antonia van Uhm-Reinders en Ingrid, Truus Kuipers, Lies Nijhof-Haarhuis, Wim Konink,

↳



Jan Hassels Mönning, Thea Schoenmaker-Mulder,
Henk Braakhuis, Annie Lansink Rotgerink-Bekhuis.

Jaargedachtenis: Herman Olde Veldhuis.

Donderdag 15 augustus:

Jaargedachtenis van Arco-Jan Loonen.

MISINTENTIES 17 – 24 augustus

St. Stephanus Borne

Zondag 17/18 augustus

Annie Lansink Rotgerink-Bekhuis, Truus Kuipers, Johan Kroeze,
Arnold Weda, Harrie Olde Engberink, Gerard Lammertink,
José Hendriks-Zwijnenberg, Thea Schoenmaker-Mulder,
Henk Braakhuis.

Jaargedachtenis: Henk Goorhuis, Jo Vollenbroek-Bruggink,
Dini Spenkelink.

MISINTENTIES 24- 31 augustus

H. Stephanus Hertme

Zondag 25 augustus

Corrie Schildkamp-Hofman, Bernard Veldhof,
ouders Veldhof-Weghorst en familie.

Jaargedachtenis:

Hennie Braakhuis.

St. Stephanus Borne

Zondag 24/25 augustus

Truus Kuipers, familie Kroeze, Henk Braakhuis,
Thea Schoenmaker-Mulder, Annie Lansink Rotgerink-Bekhuis.

Jaargedachtenis: Sanny Meulenbroek-Mensink.

MISINTENTIES 31 augustus – 06 september

H. Stephanus Hertme

Zondag 1 september

Corrie Schildkamp-Hofman, Ben Kole,
Gerard Blenke (namens het herenchoor).

St. Stephanus Borne

Zondag 31 augustus – 1 september

Truus Kuipers, Rudy Strikker, Jan van Vilsteren,

Riki Lansink Rotgerink-Kamp, Bonnie Leushuis,

Annie Lansink Rotgerink-Bekhuis, Thea Schoenmaker-Mulder.

Jaargedachtenis: Johan Kroeze.

Oogstdankviering in St. Stephanuskerk

MELBUUL'DAGEN 2024

Zoals elk jaar starten de Melbuul'ndagen met een Oogstdankviering in de St. Stephanuskerk van Borne. Deze is dit jaar op woensdag 21 augustus en begint om 19.30 uur.



Het thema van deze viering is:

'ANKER VAN HOOP'

Voorgangers zijn pastoor Jurgen Jansen en dominee Johan Meijer. Muzikale medewerking wordt verleend door het koor Inpajoko onder leiding van Jurrien Zaagman. De collecte is bestemd voor het Dreamteam Borne, de alternatieve voedselbank.

Na de viering, die tevens de officiële opening is van de Melbuul'ndagen, is er gelegenheid om elkaar onder het genot van een hapje een drankje te ontmoeten op het plein van de Stefans-Hof.

Wees allen van harte welkom!

Folklorecommissie Melbuul'ndagen
Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen

Foto: raam transept St. Stephanuskerk, Borne.

Maria Tenhemelopneming



Maria, ze staat klaarblijkelijk nog steeds in de belangstelling. Merkwaardig eigenlijk, want als ze iets niet heeft gezocht dan is het wel aandacht en verhalen in het nieuws. Dat ze nog steeds niet vergeten is, zegt vermoedelijk toch iets over haar, maar het zegt ook iets over ons die haar eren of minstens over haar spreken en schrijven.

Maria Tenhemelopneming, het is de afsluiting, de voltooiing van een leven. Het begon allemaal met een aanzoek uit den hoge, een klopp op de deur van het hart en nog voor ze goed beseftte waar ze ja op zei, gaf Maria zich gewonnen. Dat moment wordt veelal afgebeeld, terwijl Maria de Schrift leest of aan het bidden is. Dat woord uit den hoge kwam bij haar binnen als een persoonlijk aanzoek. Het bleek bezielend met de adem van de Geest en het vroeg om een plaats te bieden aan het leven zoals God het in zijn puurste vorm wilde geven. Zij zei ja en begon aan een reis waarvan ze nog niet vermoedde waarheen die haar voeren zou. En wat voor haar gold, geldt voor ons allen. Wij weten niet wat ons te wachten staat, maar we worden als Maria uitgenodigd er ja op te zeggen en de weg met al zijn obstakels met geloof en vertrouwen te gaan.

Maria Tenhemelopneming. Het werd een lange weg en op de weinige plekken waar we haar aantreffen in de Schrift zien we haar pleiten bij haar zoon, we zien haar ook met vragen en zorgen over diens weg en tenslotte staat ze onder het kruis als een moeder die haar zoon niet afvalt, ook al is dat kruis ook voor haar een donker gebeuren. En het laatst zien wij haar in de kring van de leerlingen, met wie ze na de verrijzenis samen in gebed is.

Op de iconen zit ze in het midden van de kring als een kloek die haar kuikens om zich heeft verzameld. Daar deed ze wat haar zoon tijdens zijn leven had gedaan: mensen samenbrengen en samenhouden in geloof en vertrouwen. En al de rest van haar leven moeten we tussen de regels door lezen. Maar ook dat wit spreekt een taal. Want in die verzwegen tekst ontmoeten we haar als de vrouw die op de achtergrond bleef, die haar leven helemaal in dienst stelde van haar zoon. Hij moest groter worden, zij noemde zichzelf enkel een dienaar. Nee, dat betekent niet dat de vrouw op het tweede plan komt of niet voor een toppositie mag gaan.

Zij bereikte haar top, haar unieke plaats, door haar eigen roeping te vervullen. En dan maakt het niet uit of je huismoeder bent of directrice. Zij wist zich geroepen om te dienen en niet om gediend te worden. Dat had ze van haar zoon of had hij het van haar? Of hadden ze het allebei door te luisteren naar de Geest die leven geeft?

Een leven lang heeft ze gediend, met hart en ziel en met lijf en leden. Haar schoot en haar hart werden een thuis voor het leven. Jezus heeft zij gedragen, gevoed en gevolgd tot aan het einde. Met hart en ziel, met lijf en leden.

Maria, moeder van Jezus, moeder van de kerk, moeder van allen die geroepen zijn de zoon te volgen. Moge haar geloof en toewijding ons bezielen en bemoedigen. Dat wij het leven dienen zoals zij het heeft gedaan en allen worden thuisgebracht in de vreugde die geen einde kent.

Familiezondagen

Met ingang van november 2024 starten de drie samenwerkende parochies met familiezondagen. De eerste familiezondag wordt gehouden op zondag 3 november.



Om gezinnen in onze parochies te ondersteunen bij de geloofsopvoeding bieden we maandelijks op de eerste zondag van de maand (met uitzondering van de vakantie maanden juli en augustus) een programma aan. Dit programma is niet alleen voor kinderen maar ook voor de ouders en andere belangstellende volwassenen. Hiermee volgen we succesvolle voorbeelden van vergelijkbare programma's voor jonge gezinnen in de parochies van Doetinchem, Raalte en Deventer.

Deze familiezondagen worden georganiseerd in de St. Stephanuskerk in Borne en de naastgelegen Stefans-Hof.

Het programma ziet er als volgt uit:

9.30 uur – 10.30 uur:

Catechese in vier verschillende groepen (kinderen van 4 t/m 6 jaar, 7 t/m 9 jaar, 10 t/m 12 jaar en ouders c.q. volwassenen) in de Stefans-Hof en het Klaverblad;

10.30 uur - 10.55 uur:

een moment voor ontmoeting en ontspanning;

11.00 uur:

samen eucharistie vieren in de St. Stephanuskerk.

Tijdens de catechese verdiepen de deelnemers aan de verschillende groepen zich in een Bijbelverhaal of in een bepaald thema. De gezamenlijke eucharistieviering is een mooie manier voor de kinderen om meer thuis te raken in de liturgie van de katholieke kerk.

De voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en het heilig Vormsel worden in de toekomst ook onderdeel van het programma van de familiezondagen. Eerst wordt de communievoorbereiding geïntegreerd en op een later moment volgt de integratie van de vormselvoorbereiding. Elders in dit parochieblad leest u hierover meer.

Alle jonge gezinnen uit onze drie parochies zijn van harte uitgenodigd om vanaf november deel te nemen aan onze gezamenlijke familiezondagen.

Wij hopen dat velen de weg weten te vinden!

Pastoor Jurgen Jansen
Pastor Annet Zoet
Diaken James Keuben



Steun uw Kerk

Het pastoraal team en het parochiebestuur, zouden het zeer op prijs stellen als u, uw en onze parochie, wilt steunen. U kunt dit doen door uw bijdrage over te maken op:



St. Stephanus Borne

St. Stephanus Borne
NL52 RABO 0309 4086 52

H. Stephanus Hertme
NL79 RABO 0309 4064 20



H. Stephanus Hertme

Liturgische vieringen

Dag	Datum	Tijd	Geboefsgemeenschap	Viering	Voorganger
ZESTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR Evangelie: Marcus 6,30-34					
zaterdag	20-jul	10.30	Dijkhuiskapel	Eucharistieviering	Pater Tjalling van Balen
			H. Stephanus Hertme	geen viering	
zondag	21-jul	09.30	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen
vrijdag	26-jul	09.00	St. Stephanus Borne	Woord- en Communieviering	m.m.v. het dames- en herenkoor
ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR Evangelie: Johannes 6,1-15					
zaterdag	27-jul	10.30	Dijkhuiskapel	Woord- en Communieviering	Laurens van Urk
zondag	28-jul	09.30	H. Stephanus Hertme	Woord- en Communieviering	Johan Kleissen
		09.30	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pater Nico Hofstede
vrijdag	2-aug	09.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen
ACHTTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR Evangelie: Johannes 6,24-35					
zaterdag	3-aug	10.30	Dijkhuiskapel	Woord- en Communieviering	Pastoor Jurgen Jansen
			H. Stephanus Hertme	geen viering	
zondag	4-aug	09.30	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen Diaken James Keuben
		13.00	St. Stephanus Borne	Doopviering	Diaken Tom van Vilsteren
vrijdag	9-aug	09.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen
NEGENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR Evangelie: Johannes 6,41-51					
zaterdag	10-aug	10.30	Dijkhuiskapel	Woord- en Communieviering	Serge Bourgonje
			19.00	H. Stephanus Hertme	Woord- en Communieviering
					m.m.v. het herenkoor

zondag	11-aug	09.30	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen	m.m.v. het dames- en herenkoor
donderdag	15-aug	19.00	Mariakapel Koppelsbrink	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen	m.m.v. het dames- en herenkoor Maria Tenhemelopneming
vrijdag	16-aug	09.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen	
TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR Evangelie: Johannes 6,51-58						
zaterdag	17-aug	10.30	Dijkhuiskapel	Eucharistieviering	Pater Tjalling van Balen	
			H. Stephanus Hertme	Geen viering		
zondag	18-aug	09.30	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastor Casper Pikkemaat	m.m.v. het dameskoor
woensdag	21-aug	19.30	St. Stephanus Borne	Oogstdankviering	Pastoor Jurgen Jansen ds. Johan Meijer	m.m.v. het koor "Inpajoko"
vrijdag	23-aug	09.00	St.stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen	
EEN-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR Evangelie: Marcus 7,1-8.14-15.21-23						
zaterdag	24-aug	10.30	Dijkhuiskapel	Woord- en Communieviering	Joost Hornstra	
		09.30	H. Stephanus Hertme	Eucharistieviering	Pastor Casper Pikkemaat	m.m.v. het dameskoor
zondag	25-aug	09.30	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen Diaken James Keuben	m.m.v. het herenkoor
vrijdag	30-aug	09.00	St.stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen	
TWEE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR Evangelie: Marcus 7,1-8.14-15.21-23						
zaterdag	31-aug	10.30	Dijkhuiskapel	Woord- en Communieviering	Laurens van Urk	
zondag	1-sep	09.30	H. Stephanus Hertme	Woord- en Communieviering	Diaken James Keuben	m.m.v. het herenkoor
		09.30	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen	m.m.v. het dameskoor
vrijdag	6-sep	09.00	St. Stephanus Borne	Eucharistieviering	Pastoor Jurgen Jansen	

kroo Nederland kerkt in. . . .



De bisdommen hebben ervoor gekozen iedere week de vitaliteit van geloof en kerk vanaf wisselende locaties te laten zien. Vanaf 09.45 uur wordt er een geloofsgesprek uitgezonden dat als context dient voor de aansluitende Eucharistieviering op NPO2.

Zondag 21 juli 2024 10.00 - 11.00 uur

Broederenkerk te Deventer

Celebrant: pastoor Ronald Cornelissen

Zondag 28 juli 2024 10.00 - 11.00 uur

St. Martinuskerk te Sneek

Celebrant: pastoor Peter van der Weide

Zondag 4 augustus 2024 10.00-11.00 uur

Sint Joriskerk te Eindhoven

Celebrant: pastoor René Wilmink

Zondag 11 augustus 2024 10.00-11.00 uur

OLV van Lourdeskerk te Bergen op Zoom

Celebrant: pastoor Paul Verbeek

Donderdag 15 augustus 2024 11.00-12.00 uur

Maria Tenhemelopneming (Eurovisieviering)

Sint-Quintinskathedraal te Hasselt, België

Hoofdcelebrant: Mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt.

Zondag 18 augustus 2024 10.00-11.00 uur

Heilig Hart van Jezuskerk te Roermond

Celebrant: pastoor Carlos Martinez

Zondag 25 augustus 2024 10.00-11.00 uur

H. Johannes de Doperkerk te Mijdrecht

Celebrant: pastoor Ronald den Hartog

Zondag 1 september 2024 10.00-11.00 uur

Sint Agathakerk te Lisse

Hoofdcelebrant: mgr. Hans van den Hende

Parochieviering HH. Jacobus en Johannes bij Mariakapel op de Koppelsbrink in Borne



Na een welverdiende zomervakantie hopen we u weer te ontmoeten voor de jaarlijkse parochieviering bij de start van het nieuwe seizoen op zondag 8 september om 09.30 uur bij de Mariakapel op de Koppelsbrink te Borne.

Tijdens de viering zullen we niet alleen dankbaar terugkijken op de zomermaanden, maar ook vooruitblikken naar alles wat dit nieuwe school/werkjaar ons zal brengen.

Naast Pastoor Jurgen Jansen zullen ook andere leden van het pastoraal team mee voorgaan in deze viering. Het dames- en herenkoor o.l.v. Maarten Wilmink verzorgt de zang.

Na de viering is er een gezellig samenzijn met koffie thee en allerlei lekkernijen.

Wilt u hieraan een bijdrage leveren door een cake, koek of taart te bakken of te kopen en mee te brengen laat het ons dan even weten via: 06-4986 3955

Datum: zondag 8 september

Tijd: 9.30 uur

Locatie: Mariakapel Koppelsbrink

Kind van Maria

ZATERDAG 24 AUGUSTUS 2024

Ga je mee naar Maria in Kevelaer?

Ben je tussen 6 en 14 jaar en vind je het leuk om samen met andere kinderen te zingen, te bidden en samen te zijn? Kom dan met de bus mee naar Kevelaer. Dan maken we er samen een mooie dag van.

Wat neem je mee:

Misdienaars: toog en superplie

Voor de bruidjes: witte jurk (Heb je zelf geen witte jurk dan kun je deze van ons lenen. Bel daarvoor met Marijke of Anne)

Voor de jongens: witte broek en witte blouse
7 euro (voor de bus en samen eten). Te voldoen bij instappen in de bus bij Marijke of Anne.

Maximaal 5 euro zakgeld om een souvenirkje te kopen,
2x broodpakketje in rugzak, leesboekje voor in de bus en het telefoonnummer mama of papa.

Opgeven vóór augustus bij onderstaande personen of bij jouw eigen kerk.

Hengelo:

Anne van Hoogmoed, annevh68@gmail.com, 06-12497753
Marijke Plantenkamp, mh.platenkamp@home.nl 06-11148538

Borne - Hertme:

Hanneke Verdonschot, fam.verdonschot2@home.nl,
06-49863955

H. Geestparochie: Ans ter Velde, 06-28370514 of
liedeketenvregelaar@gmail.com

Meld je snel aan of vraag papa of mama om dat te doen, dan zien we elkaar 24 augustus tijdens de Twentse processie naar Kevelaer.

Aankondiging

152^e Twentse Processie Kevelaer



Rond Kerstmis 1641 hoorde Hendrick Busman, toen hij over de hei van Kevelaer liep, een stem die hem zei een kapelletje te bouwen op deze plaats.

Hij dacht dat hij het niet goed had verstaan, maar het werd nog tweemaal herhaald.

Met behulp van de pastoor van Kevelaer bouwde Hendrick het kapelletje. In de nacht van 1 juni 1642 bracht de pastoor het prentje, met de afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Luxemburg, die hun geschonken was, naar het kapelletje.

Noch diezelfde dag kwam een grote groep pelgrims op het kapelletje af uit Geldern en andere dorpen. Ook gebeurden er enkele wonderen, die opgetekend zijn.

Mensen kwamen om te bidden, om kracht en nabijheid in tijden van grote verlatenheid.

Op deze plek, waar eens Hendrick Busman bad, komen vandaag honderdduizenden voor gebed. Zijn naam verdween uit de geschiedenis, nadat hij het kapelletje bouwde.



Om het kleine stenen gebedszuiltje bouwde men in 1654 naar voorbeeld van de kapel in het Belgische Scherpenheuvel de zeshoekige Genadekapel. Het kleine prentje is het originele prentje.

De Twentse Processie zet de traditie voort om op bedevaart naar Kevelaer te gaan, dit jaar voor de 152e keer.

Op **zaterdag 24 augustus** vertrekken we 's morgens vanuit verschillende plaatsen om onze Hemelse Moeder Maria te eren en dank te brengen in dit bijzondere genadeoord.

De kosten zijn € 32,50 per persoon bij opgave te voldoen. U kunt zich hiervoor opgeven t/m 12 augustus bij: Het secretariaat van de St. Stephanuskerk aan de Stationsstraat 1A in Borne en H. Stephanuskerk aan de Hertmerweg 27 in Hertme.



Namens de broedermeesters
Laurens van Urk

H.H. Jacobus en Johannesparochie

Vakantiegroet van de redactie

Namens de redactie van de Kerkwijzer wensen wij iedereen die er op uit trekt, maar ook iedereen die thuisblijft, een mooie en fijne zomer toe, zodat iedereen na de vakantie weer met veel energie aan de slag kan gaan.

Vergeet u in deze periode niet om ook aandacht te schenken aan mensen in uw omgeving die vaak alleen zijn.



Je moet het maar weten

Een pelgrim is onderweg langs akkers

In deze vakantiemaanden trekken veel mensen erop uit. In vroeger eeuwen was vakantievieren niet gebruikelijk. Wie op reis ging deed dat niet voor z'n plezier, maar met een duidelijk doel: als handelaar, als soldaat of als pelgrim.

Het woord 'pelgrim' kennen wij in de betekenis van een bedevaartganger. Het woord komt uit het Latijn en wordt daar peregrinus genoemd. Letterlijk betekent dit: iemand die door of langs de akkers trekt. In het Middelnederlands werd een pelgrim ook wel peregrijnen of pellegrijn genoemd. Van dit laatste is ons woord pelgrim afgeleid. Een pelgrim is dus heel letterlijk iemand die op pad gaat en langs velden en akkers trekt, op weg naar een religieuze bestemming.

Pelgrimeren – het op pelgrimstocht gaan – is al zo oud als er godsdiensten bestaan. Reizen naar heilige plaatsen geeft gelovigen het gevoel dichterbij het goddelijke te komen. In veel gevallen is de reis er naartoe – het onderweg zijn – vaak zelfs belangrijker dan de aankomst op de plaats van bestemming.

Het Latijn kent ook het woord peregrinatio. Dit woord heeft meer betekenissen die wel allemaal verband met elkaar houden. Zo wordt met peregrinatio de pelgrimstocht zelf bedoeld, maar het werd in de middeleeuwen ook gebruikt voor de keuze van monniken om bij wijze van boetedoening vrijwillig in ballingschap te gaan. Daarnaast komt het woord ook voor als aanduiding voor het reisverslag van een pelgrimstocht. Veel hedendaagse pelgrims voelen nog steeds de behoefte om de belevenissen en ervaringen die ze onderweg langs de akkers opdoen op papier te zetten.

MIVA-kerkcollecte 2024

Kraamkliniek zonder ambulance:

“Wat als het misgaat?”

Voorkom onnodige baby- en moedersterfte in afgelegen Zambia

Op 24 en 25 augustus 2024 vindt de MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken. Dit jaar vraagt Stichting MIVA urgente aandacht voor levensreddende geboortezorg in afgelegen Zambia. Met regelmaat moeten vrouwen hun baby hier langs de kant van de weg ter wereld brengen. Met alle gevolgen van dien. Een ambulance kan onnodige sterfte voorkomen.

Nieuw leven en de dood liggen hier heel dicht bij elkaar
Verloskundige Zelly voelt zich machteloos.

Haar kraamkliniek heeft namelijk geen vervoer. Zonder ambulance kan zij in noodsituaties niets doen. Vrouwen kunnen, als ze veel geluk hebben, achter op een ossenkar naar het grote ziekenhuis worden gebracht. Maar meestal zijn ze aan hun lot overgelaten.



Het verschil tussen nieuw leven en de dood ligt hier heel dicht bij elkaar. Tijdens de kerkcollecte in augustus zamelt MIVA daarom geld in voor een ambulance bij de kliniek van Zelly. Zodat geen (nieuwe) levens meer verloren hoeven te gaan.

Kraamkliniek zonder ambulance

De afstanden zijn hier enorm en er zijn alleen zandwegen. Een auto heeft in dit gebied bijna niemand, en men heeft ook geen geld voor ander vervoer. Er zit voor veel zwangere vrouwen

dus niks anders op: wanneer zij hun kindje bijna verwachten starten ze lopend aan een lange en onzekere tocht. Zelly maakt heel wat aangrijpende situaties mee. "Laatst kwam een vrouw op het nippertje strompelend bij de kliniek aan. Haar weeën waren al in volle gang. Ik kon de baby net op tijd opvangen." Helaas kent Zelly ook tal van verhalen van vrouwen die onderweg naar de kliniek bevielen waarbij het kindje en soms ook de moeder het niet overleefden.

Voorkom onnodige baby- en moedersterfte

Helpt u verloskundige Zelly aan een ambulance? Daarmee voorkomt u onnodige baby- en moedersterfte. Ga naar miva.nl/collecte en doneer.

Over Stichting MIVA

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ziet het als haar missie om deze mensen te steunen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. En om zo hoop te bieden op een betere toekomst.

Meer informatie en meteen steunen

Op www.miva.nl leest u meer over het werk van verloskundige Zelly. Wilt u Zelly nu al steunen? Scan dan onderstaande QR-code en doneer. Hartelijk dank!

Helpt u mee met een gift voor een ambulance?
Daarmee geeft u nieuw leven een kans.



**Scan de QR-code
met de camera
van uw mobiel
en doneer direct.**

Save the date: Bedevaart naar Rome van 26 april tot 3 mei 2025

In 2025 wordt er in de katholieke kerk weer een Heilig Jaar gehouden. De Nederlandse bisdommen organiseren in dat jaar samen een nationale bedevaart naar Rome. Deze zal gehouden worden van 26 april t/m 3 mei.

Een Heilig Jaar of Jubeljaar is een traditie in de katholieke kerk die teruggaat tot het jaar 1300 en gebaseerd is op een nog ouder Joods gebruik. Aanvankelijk werd een Jubeljaar eens in de 50 jaar gehouden en tegenwoordig eens in de 25 jaar. Het is een jaar om extra aandacht aan je geloof besteden, om te pelgrimeren en om een nieuwe start te maken. Een bekende traditie tijdens een Heilig Jaar is het plechtig openen van de zogeheten 'heilige deuren', waardoor pelgrims de vier grote basilieken in Rome kunnen betreden.



Samen op pelgrimstocht

Paus Franciscus heeft gelovigen uit de hele wereld uitgenodigd om tijdens het Heilig Jaar 2025 op bedevaart naar Rome te komen. Tijdens de meivakantie van dat jaar wordt er vanuit katholiek Nederland een nationale bedevaart naar Rome aangeboden. Pelgrims uit alle bisdommen en katholieke maatschappelijke organisaties trekken dan samen naar het graf van de apostelen Petrus en Paulus.

Op het programma staat een gezamenlijke viering in de Sint-Pieter, maar ook in de andere bekende basilieken.

Daarnaast heeft ieder bisdom ook eigen vieringen in een van de vele kerken in Rome. Op woensdag in die week staat deelname aan de algemene audiëntie van de paus gepland. Mogelijk vindt er ook een aparte ontmoeting van de Nederlandse pelgrims met de paus plaats.

Pelgrims van hoop

Het internationale thema van het Heilig Jaar 2025 luidt: 'Pelgrims van de hoop'.

Graag willen wij ook vanuit onze parochies met een groep mensen deelnemen aan deze bedevaart naar Rome.

Wie aan de nationale bedevaart naar Rome wil deelnemen, kan nu alvast de datum in zijn agenda reserveren: 26 april tot en met 3 mei 2025.

Diaken James Keuben,
Pastoraal werker Annet Zoet.

Zachtaardig

Moge mijn hart groot en diep zijn als de zee,
ontvankelijk als het hart van Maria,
moeder van alle gelovigen.

Moge mijn mededogen zacht en vriendelijk zijn,
als de zon in het voorjaar.

Moge het schaduw geven en beschutting
als een plataan in de zomer.

Moge het sterk en standvastig zijn in de herfst
als de wind het blad laat vallen.

Moge het in de barre winter
branden als een barmhartig vuur.

Moge mijn liefde,
zachtaardig en vriendelijk zijn,
zoals de liefde van Maria,
troosteres van de bedroefden.

Alpha: Verdiep Je Geloof en Ervaar Gods Liefde

“We zijn helemaal ondersteboven van 2023” staat in de nieuwsbrief van Alpha Nederland. Meer kerken geven meer cursussen aan



veel meer deelnemers (ruim 375.000 in totaal tot 2024). Uit een impact onderzoek blijkt dat 92% van de deelnemers een positieve tot zeer positieve invloed van Alpha in hun leven en geloof ervaren.

Alpha als cursus is fantastisch, Alpha als cultuur is fenomenaal (Fr. James Mallon, uit het boek “als God renoveert”).

De missie van Alpha is: de kerk te dienen en toe te rusten in haar missie om het evangelie van Jezus Christus te delen en volgelingen van Hem te maken en de kerk te helpen om te groeien en te bloeien.

De Alpha cursus is bedoeld om elkaar in alle vrijblijvendheid te leren kennen, samen te praten en meer te ontdekken over de zin van het leven, het Christelijke geloof en om je kennis van het geloof op te frissen.

In ± 10 avonden en een inspirerend weekend over de Heilige Geest wordt de basis van het Christelijke geloof besproken, bijvoorbeeld: Wie is Jezus en waarom moest Hij sterven, hoe leidt God ons, hoe kun je geloven, bidden: waarom en hoe en nog veel meer boeiende thema's.

Elke avond begint met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een inleiding over het thema, daarna worden kleine groepen gevormd en gaat men met elkaar in gesprek,

waarbij er volop ruimte is voor vragen en het uitwisselen van gedachten en ervaringen.

Wij gaan beginnen met de Alpha cursus voor de drie samenwerkende parochies: De Goede Herder, Heilige Geest en H.H. Jacobus en Johannes op 17 September 2024 met een introductie/kennismaking bijeenkomst aanvang 19.00 uur in de Franciscus kerk. De Alpha cursus is voor iedereen en er zijn geen kosten aan verbonden.

Alpha laat je Gods liefde ervaren en kan je rust, liefde en herstel geven.

Ben je geïnspireerd en ga je meedoen, meld je dan aan. Heb je iemand in gedachten een vriend(in), familie, collega, sportmaatje die belangstelling zou kunnen hebben, nodig die dan uit.

We nemen je mee op een interactieve ontdekkingsreis waarom het Katholieke geloof zo bijzonder is.

We vragen je gebed om Gods zegen over de Alpha cursus.

Je kunt zich aanmelden voor de Alpha cursus bij het secretariaat pastorale team:
contact@pastoraalteam.nl of 074-3492212.

Ook kun je hier terecht met eventuele vragen.

Meer informatie: www.alphanederland.org

N.B. wij zijn nog op zoek naar mensen die de organisatie van de cursus willen ondersteunen bv. voor het koken, serveren van een maaltijd, tafel(s) dekken en afruimen.

Namens de Werkgroep ALPHA
Annet Zoet, James Keuben, Rite Rozeman, Ruud Rozeman

Nationale Bedevaart Rome: programma voor gezinnen



In de meivakantie van het Heilig Jaar 2025 gaan de Nederlandse bisdommen samen op bedevaart naar Rome. De inschrijving voor deze Nationale Bedevaart is onlangs geopend. Anders dan de website van bedevaartorganisatie Huis voor de Pelgrim vermeldt, wordt er voor gezinnen een speciaal programma verzorgd tijdens deze reis, georganiseerd door de afdeling Familiepastoraat uit bisdom Den Bosch en de afdeling Huwelijk & Gezin van het Aartsbisdom

Utrecht. De parochies in het aartsbisdom hebben hierover eind vorige week informatie ontvangen van medewerker Huwelijk & Gezin Elise Bangma-Mertens, met het verzoek hier verdere bekendheid aan te geven. Inschrijven voor deze bedevaart kan via de website van Huis voor de Pelgrim.

Samen vieren via kerkdienstgemist of YouTube

Zondags om 9.30 uur is er vanuit de St. Stephanuskerk in Borne een Eucharistieviering. Deze viering is via de livestream te volgen via RkTwentezuid

Ook is er een mogelijkheid om op 11.00 uur mee te vieren vanuit de Lambertusbasiliek te Hengelo.

Wij stellen het op zeer prijs dat u ook mee gaat doen met de offergave tijdens de Eucharistieviering. Uw gaven, de collecte, kunt u overmaken op rekeningnummer:

NL52RABO 0309 4086 52 t.n.v. St. Stephanus Borne.

De kerkwijzer is ook digital verkrijgbaar via hhjj.nl en [Borneboeit.nl/kerkensamenleving](https://borneboeit.nl/kerkensamenleving)

Open Monumenten

VRIJDAG 13 EN ZATERDAG 14 SEPTEMBER

De Open Monumenten Klassen dag is in het leven geroepen om kinderen vertrouwd maken met de term 'monument' en de betekenis daarvan. Kinderen leren beseffen dat een monument een gebouw kan zijn, dat er verschillende typen monumenten zijn en dat achter elk monumenten een verhaal zit.



Door schoolkinderen in aanraking te laten komen met monumenten, wordt een basis gelegd voor een latere waardering voor monumenten en daarmee voor erfgoed en geschiedenis in het algemeen.

Op vrijdag 13 september gaan leerlingen van basisscholen in Borne op ontdekkingstocht, zo ook in de St. Stephanuskerk, onder begeleiding van de leerkrachten en gidsen van de kerk.

Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 14 september 2024 is de St. Stephanuskerk van 12.00 tot 16.00 uur geopend voor publiek.

Voor de kinderen liggen er speur- en puzzeltochten klaar en kunnen zij op zoek gaan naar de symbolen en ambachten die in de kerk te vinden zijn.



Contactinformatie

GELOOFSGEMEENSCHAP ST. STEPHANUS BORNE

Secretariaat: Stationsstraat 1a, 7622 LW Borne
Telefoon: 074 -266 13 10
Openingstijden: ma/vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur
E-mail: st.stephanusborne@hetnet.nl
Koster/Stefans-Hof Dhr. L. van Urk 06-39 60 35 80
Bankrelaties: Rabo: NL27 RABO 0309 4025 06
(St. Stephanus) ING: NL12 INGB 0000 8299 30
Bankrelatie: ING: NL38 INGB 0002 4659 49
(Theresia)

GELOOFSGEMEENSCHAP H. STEPHANUS HERTME

Secretariaat: Hertmerweg 27, 7626 LV Hertme
Telefoon: 074-266 13 95
Mobiel: 06-22 20 05 28
Openingstijden: dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur
E-mail: stephanush@hetnet.nl
Kosters: Mevr. R. Rijgwaart 074-266 62 27
Mevr. A Tönis 074-266 74 63
Bankrelatie: Rabo: NL79 RABO 0309 4064 20

CENTRAAL SECRETARIAAT PASTORAAL TEAM

Secretariaat: Berfloplein 18, 7553 JZ Hengelo
T.a.v. Mevr. B. Morskieft 074-349 22 12
Openingstijden: Dinsdag- en donderdag van
14:00 t/m 16:00 uur
Maandag t/m vrijdag van
09.30 t/m 11.30 uur
E-mail: contact@pastoraalteam.nl

Mocht u buiten kantooruren dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt u contact opnemen via de mobiele nummers van het pastorale team. Zie hiervoor de colofon op blz.2.

website hhj



H.H. Jacobus en Johannesparochie

